



Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ειδική συνεδρίαση 15^{ης} Ιουλίου 2016

Ωρα έναρξης: 11.00 π.μ.

Αρ. 8

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

(Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ)

Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρ' όλο που το μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη της ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Βουλή των Αντιπροσώπων δε θα μπορούσε να μην καταδικάσει με αποτροπιασμό τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων, μεταξύ αυτών και παιδιών, και πολλούς τραυματίες. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων με στόχο τη Γαλλία, σε μια συμβολική μέρα για τη χώρα και τον κόσμο, μέρα γιορτής της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης.

Πρόσωπα καθοδηγούμενα από τυφλή μισαλλοδοξία και θρησκευτικό φανατισμό, ανθρωπόμορφα τέρατα, επιτίθενται εναντίον αθώων, ανυποψίαστων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου και ηλικίας, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Επιχειρούν να πλήξουν τα ύψιστα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, σπέρνοντας αδιακρίτως τον όλεθρο και τον πανικό.

Στις επονειδίστες αυτές ενέργειες η παγκόσμια κοινότητα απαντά με ενότητα και αποφασιστικότητα.

Εκφράζουμε προς το λαό, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της φίλης χώρας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στον κοινό αγώνα για πάταξη της τρομοκρατίας.

Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων αυτής της τραγωδίας.

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής)

Αιωνία η μνήμη!

Συνεχίζουμε με τη σημερινή ημερήσια διάταξη.

Σαράντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα μέρα του ξενοκίνητου πραξικοπήματος της 15^{ης} Ιουλίου και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή της 20^{ης} Ιουλίου 1974. Η Βουλή των Αντιπροσώπων καθηκόντως συνέρχεται σήμερα στην ειδική αυτή συνεδρία, για να καταδικάσει το δίδυμο έγκλημα εναντίον του κυπριακού λαού και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Σαράντα δύο χρόνια μετά και ο κυπριακός λαός εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Το ανθρώπινο κόστος ήταν τεράστιο. Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής, διακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες και χίλιοι πεντακόσιοι αγνοούνται. Σήμερα το δράμα των συγγενών των αγνοουμένων συνεχίζεται, καθώς δεν έχει ακόμη διακριβωθεί η τύχη ολονών. Συνεχίζεται ακόμη το δράμα πολλών Ελληνοκυπρίων και

Μαρωνιτών εγκλωβισμένων, οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν στα χωριά τους και ζουν σε συνθήκες καταπίεσης και ανελευθερίας.

Κυρίες και κύριοι,

Το Κυπριακό εξακολουθεί να παραμένει ένα άλυτο διεθνές πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Η τουρκική πλευρά προσπαθεί να εδραιώσει το ψευδοκράτος και ελπίζει ότι θα νομιμοποιήσει το κατοχικό μόρφωμα και θα επιβάλει τη λύση δύο εθνικών κρατών στην Κύπρο. Η καλή θέληση της πλευράς μας γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτή, η οποία από θύτης παρουσιάζεται σήμερα ως ο παράγοντας που εργάζεται για την επίλυση του Κυπριακού.

Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο. Η συλλογική δράση, η ενότητα, η σύμπνοια είναι τα βασικά ζητούμενα, για να επιτύχουμε την επιθυμητή λύση, που πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και να εδράζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οφείλουμε όλοι με συνεννόηση και συναντίληψη να αναλάβουμε το καθήκον μας για συνέχιση του αγώνα για ελευθερία και τελική δικαίωση. Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα όσων μνημονεύουμε σήμερα.

Προτού δώσω το λόγο στους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κομμάτων, καλώ το σώμα να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής)

Αιωνία η μνήμη!

Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:

Δεν είναι ανάποδα που πρέπει να πάμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι, σε τούτο πάντα έτσι το εκάμναμε. Αν θέλετε να αλλάξουμε, δεν έχω πρόβλημα. Σ' αυτή την επετειακή έτσι το εκάμναμε.

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αποτίνουμε και σήμερα τον οφειλόμενο φόρο τιμής στις ηρωικές μορφές των τραγικών γεγονότων του μαύρου Ιούλη του 1974. Παρά το φυσιολογικό καταλάγιασμα του θρήνου, για σαράντα δύο χρόνια τώρα ο μαρτυρικός τόπος μας και ο κυπριακός λαός στο σύνολό του εξακολουθούν να βιώνουν τις τραγικές συνέπειες του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, με την πατρίδα μας να είναι ακόμη μοιρασμένη.

Χρέος και υποχρέωση όλων μας είναι να μην ξεχνούμε τις εθνικές συμφορές και τραγωδίες. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση να τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας τις μαύρες εκείνες μέρες του πραξικοπήματος, όπως και αυτούς που αγωνίστηκαν, για να αντιμετωπίσουν την τουρκική θηριωδία το καλοκαίρι του 1974. Καταδικάζουμε απερίφραστα το προδοτικό πραξικόπημα που προσέφερε στην Τουρκία την ευκαιρία που για χρόνια έψαχνε, για να επιβάλει τα διχοτομικά της σχέδια στο νησί. Καταδικάζουμε και δεν ξεχνάμε και δε θα ξεχάσουμε ποτέ την επεμβατική πολιτική της Άγκυρας στην Κύπρο και την κατοχή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Μετά από σαράντα δύο ολόκληρα χρόνια βιώνουμε ακόμη τις συνέπειες των τραγικών γεγονότων. Σαράντα δύο χρόνια μετά, έχουμε ακόμη ανοικτές πληγές. Ο λαός μας, φορτωμένος το σταυρό του μαρτυρίου, βαδίζει ακόμη τον ανήφορο του δικού του γολγοθά αναμένοντας την ανάσταση. Ο στόχος της επανένωσης της πατρίδας μας παραμένει ανεκπλήρωτος.

Οι πρόσφυγές μας, αλλά και το σύνολο του λαού μας ποθούν και προσβλέπουν στην επιστροφή, στη μέρα που ειρηνικά θα απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στη Μόρφου, στην Αμμόχωστο και στην Κερύνεια.

Οι ηρωικοί μας εγκλωβισμένοι, υπομένοντας στερήσεις, αρνούνται ακόμη να δεχτούν τα τετελεσμένα και συνεχίζουν να φυλάνε τις δικές τους Θερμοπύλες.

Το τραγικό δράμα εκατοντάδων ακόμη αγνοουμένων και των οικογενειών τους, που τόσα χρόνια μετά δε γνωρίζουν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, συνεχίζεται.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σαράντα δύο χρόνια μετά, σταθερά επιθυμούμε και επιδιώκουμε την επίλυση του Κυπριακού, την επανένωση της Κύπρου, που παραμένει για μας η ύψιστη προτεραιότητά μας. Αυτή η επιθυμία και η επιδίωξη

αντικατοπτρίζουν τα αισθήματα ολόκληρου του κυπριακού ελληνισμού. Εμείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον επιθυμούμε το συντομότερο δυνατόν την επίλυση του Κυπριακού, γιατί εμείς βιώνουμε τις συνέπειες του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Εμείς βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες του χρόνου, που τιμεντώνει την κατοχή επί εδάφους, οι οποίες βαθαίνουν μέρα με τη μέρα τις πληγές και παγιώνονται σιγά σιγά ενδεχομένως και στις συνειδήσεις του λαού μας.

Την ίδια ώρα, η επιθυμία και ο πόθος μας για επίλυση του Κυπριακού δε σημαίνει και δε θα πρέπει να ερμηνεύεται από κανέναν ως διάθεση για αποδοχή απαράδεκτης λύσης. Ακόμα περισσότερο απαράδεκτης λύσης. Δεν έχουμε δικαίωμα να δεχτούμε μια διευθέτηση του Κυπριακού που δε θα προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα και θα θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση προς τα θύματα της τραγωδίας του 1974 να διασφαλίσουμε ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και θα αποκαθιστά στο νησί τα νόμιμα δικαιώματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ως Έλληνες Κύπριοι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ξεπουλούμε πατρίδες. Δεν έχουμε δικαίωμα να εφησυχάζουμε και να επικεντρωνόμαστε στην καθημερινότητα ούτε και επιτρέπεται να συμβιβαζόμαστε με τη στασιμότητα και το status quo. Προπαντός όμως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διχάζουμε το λαό μας. Πληρώσαμε ανεπανόρθωτα την εθνική διχόνοια στο παρελθόν. Καμία σκοπιμότητα και κανένα συμφέρον δεν μπορεί να τίθεται ψηλότερα από την τιτάνια προσπάθεια να φτιάσουμε μια καλύτερη Κύπρο για μας. Η καλύτερη Κύπρος είναι η ενωμένη Κύπρος, η απαλλαγμένη από τα τουρκικά στρατεύματα και την τουρκική κατοχή.

Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου αναβαθμίζεται. Κτίζουμε συμμαχίες στην περιοχή, αλλά και πολύ ευρύτερα. Το κυπριακό πρόβλημα έχει μπει σε ένα μεγαλύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει παράθυρο. Ουδείς όμως υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Χρειάζεται και επιβάλλεται όμως να προσπαθούμε, ειδικά σήμερα.

Δε συμεριζόμαστε τη λογική της τελευταίας ευκαιρίας. Την ίδια ώρα όμως δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη μεγέθυνση των δυσκολιών και τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει η διαιώνιση της κατοχής για Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

Η εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί μάς βρίσκει σύμφωνους, αλλά και υποστηρικτικούς, όπως και η απόφαση να διεξαχθούν οι συναντήσεις αυτές με συγκεκριμένη θεματολογία, έτσι ώστε στα εκκρεμούντα θέματα να υπάρχει πιο εντατική διαβούλευση, με στόχο τη σμίκρυνση των διαφορών. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο κ. Ακιντζί και η Τουρκία, ως η κατοχική δύναμη, θα πρέπει έμπρακτα να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για εξεύρεση λύσης. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι χρειάζονται απτές και χειροπιαστές ενέργειες από την Τουρκία, η οποία καλείται να αποδείξει στην πράξη αν όντως οι τοποθετήσεις της περί ετοιμότητας για λύση στο Κυπριακό έχουν περιεχόμενο. Εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να εστιάσουμε όλοι την προσοχή και τις ενέργειές μας. Εκεί, και όχι να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μεταξύ μας και να μας αγχώνει ο χρόνος της πιθανής λύσης. Μακάρι η Τουρκία να επιδείξει πραγματική πολιτική βούληση και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι να στηρίξουμε μια δίκαιη λύση. Οι προσεχείς μήνες προσφέρονται, για να αποδείξει στην πράξη η Τουρκία αν εννοεί αυτά που λέει.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όλοι μας χρειάζεται να συμπεριφερθούμε με τη μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει για κανέναν μας άλλη επιλογή, δεν έχουμε την πολυτέλεια παρά να συστρατευτούμε όλοι.

Έχουμε χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας μια Κύπρο απαλλαγμένη από τα λάθη του παρελθόντος, μια Κύπρο της ειρήνης, της συνεργασίας, της ευημερίας και της προκοπής. Μια Κύπρο όπως την ονειρεύτηκαν και την οραματίστηκαν όσοι έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!

Πριν όμως κατέβω από το βήμα, θα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε, και μια σύντομη αναφορά στα ψεσινά γεγονότα. Τούτη την ώρα θέλουμε να εκφράσουμε το συγκλονισμό μας για το ψεσινό πολύνεκρο τρομοκρατικό κτύπημα στη Νίκαια.

Δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να χωρέσει τη δολοφονία αθώων ανθρώπων και παιδιών στο όνομα οποιουδήποτε θεού και της οποιασδήποτε θρησκείας. Αυτή η μαύρη σελίδα της τρομοκρατίας πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Μόνο η ενότητα και η σύμφιξη και σύζευξη δυνάμεων εντός και εκτός Ευρώπης μπορούν να το επιτύχουν.

Η σκέψη μας βρίσκεται στο λαό της Γαλλίας, την πολιτική ηγεσία και τις οικογένειες των θυμάτων. Θρηνούμε μαζί τους, όλος ο ελεύθερος κόσμος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ τώρα το γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού να καταθέσει την ομιλία του.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ο λαός μας τιμά τη μνήμη και τη θυσία των ηρώων του. Τιμά αυτούς που αντιστάθηκαν βάζοντας τη ζωή τους τροχοπέδη στην επέλαση του φασισμού της ΕΟΚΑ Β΄ και της ελληνικής χούντας. Αυτούς που αντιστάθηκαν στον Τούρκο εισβολέα. Στις επιβουλές των ιμπεριαλιστών. Αυτούς που έτρεξαν στη μάχη, για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και την πατρίδα, κι ας ήξεραν ότι βάδιζαν σε μάχη προδομένη και χαμένη. Υποκλινόμαστε ταπεινά στη θυσία τους και σηκώνουμε το βάρος του χρέους να τη δικαιώσουμε.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο λαός μας ξυπνά από τις σειρήνες. Η μνήμη θυμάται αυτά που δεν πρέπει και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν: την προδοσία του φασισμού, το έγκλημα του ιμπεριαλισμού σε βάρος του τόπου μας. Δεν ξεχνούμε την προδοσία, την εισβολή και την κατοχή. Δεν ξεχνούμε ποιοι άνοιξαν την κερκόπορτα ούτε ξεχνούμε με ποιων τις οδηγίες την άνοιξαν.

«Δε θα βιαστούμε να διχοτομήσουμε το νησί. Θα περιμένουμε. Η ευκαιρία θα μας δοθεί στο πιάτο». Αυτό δήλωνε το 1962 ο Ραούφ Ντενκτάς. Έτσι έγινε τελικά. Το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η Τουρκία ήθελαν το νησί μας διχοτομημένο, για να εξυπηρετήσουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα. Σχεδίασαν το έγκλημα και ανέθεσαν στη χούντα, το Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β΄ να το εκτελέσουν. Η πολιτική, στρατιωτική, οργανωτική και ιδεολογική προετοιμασία του πραξικοπήματος είχε ξεκινήσει χρόνια πριν από το 1974. Ο δημοκρατικά εκλεγμένος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και η αδέσμευτη πολιτική που ακολουθούσε ήταν σοβαρά εμπόδια για διευθέτηση του Κυπριακού όπως επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Οι θέσεις και οι προθέσεις τους είχαν εκφραστεί μια δεκαετία προηγουμένως, όταν το 1964 ο Άτσεσον, εμπνευστής του περίφημου διχοτομικού σχεδίου, δήλωνε: «Η καλύτερη λύση για το πρόβλημα της Κύπρου είναι η διχοτόμηση. Και σας λέγω πως, αν είχα στη διάθεσή μου τον έκτο στόλο, θα μπορούσα να το λύσω ακόμα και αύριο».

Τα πραξικοπηματικά σχέδια είχαν καταστρωθεί από καιρό. Σχέδιο “Ερμής”, “Σφενδόνη”, “Απόλλων”, “Γρόνθος”, “Τυφών”, “Ανταπόδοσις”. Τελευταίο το σχέδιο “Νίκη”, που, όπως αναφέρεται στο “Πόρισμα για το Φάκελο της Κύπρου”, εκπόνησε ο ίδιος ο Γρίβας. Οι δήθεν υπερπατριώτες προκάλεσαν τη μεγαλύτερη καταστροφή στον τόπο. Η προδοσία του πραξικοπήματος ήταν η ευκαιρία που δόθηκε στην Τουρκία στο πιάτο.

Ο τουρκικός στρατός εισέβαλε και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να κατέχει το ένα τρίτο των εδαφών της χώρας μας. Έπνιξε στο αίμα και στο δάκρυ χιλιάδες Κυπρίους. Πρόσφυγες, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι, ξεριζωμένοι μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Ο κυπριακός λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, στερείται τα βασικά του δικαιώματα εδώ και σαράντα δύο χρόνια και ζει βίαια διαχωρισμένος. Ο εποικισμός απειλεί ευθέως το μέλλον του στην πατρίδα που τον γέννησε, ενώ συμβιώνει μόνιμα με την απειλή της παρουσίας 40 000 και πλέον Τούρκων στρατιωτών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εδώ και σαράντα δύο χρόνια ο λαός μας περιμένει τη δικαίωση. Περιμένει τη λύτρωση. Περιμένει τη μέρα που το συρματοπλέγμα θα πάψει να χαρακώνει το κορμί της πατρίδας μας. Η λύση του Κυπριακού είναι ή θα έπρεπε να είναι ο στόχος όλων μας. Ασφαλώς, δεν αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε λύση. Η απειλή της διχοτόμησης θα αποσοβηθεί, μόνο όταν συμφωνηθεί λύση που θα τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό, που θα αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λύση βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Λύση που θα αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο και θα αποκλείει τα όποια δικαιώματα επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας από ξένες δυνάμεις. Λύση που θα επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία στο πλαίσιο δικαιοσύνης, διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε ξανά και ξανά αυτές τις αρχές, για να είναι ξεκάθαρο ότι συμφωνία που δε θα τις περιλαμβάνει δε θα γίνει αποδεκτή από το ΑΚΕΛ.

Λέγεται ότι ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος μας. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς υποφέρουμε από τις συνέπειες της κατοχής. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε ελεύθερα στη γη που μας γέννησε. Η λύση του Κυπριακού είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να ανακόψει την ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, η οποία προωθείται όλο και πιο έντονα όσο περνά ο χρόνος. Προωθείται η στρατιωτική, η οικονομική και η πολιτιστικοθησκευτική ενσωμάτωση των κατεχομένων μέσω χρηματοδοτήσεων στον κατασκευαστικό και στον τουριστικό τομέα, του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς νερού, των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης των

λιμανιών και της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω της ίδρυσης παραρτημάτων τουρκικών πανεπιστημίων, της συμφωνίας ίδρυσης του "Γραφείου Συντονισμού" του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Τουρκίας και της παρέμβασης της χώρας στην ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας της θρησκείας. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα ανθίσταται σε όλες αυτές τις ενέργειες. Μέχρι τότε όμως:

Αυτές οι πραγματικότητες λοιπόν πρέπει να μας αφυπνίσουν όλους στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, πριν να είναι τραγικά αργά. Όσο το Κυπριακό δεν επιλύεται, αυτές οι πραγματικότητες θα πληθαίνουν και, λόγω του αντιδραστικού τους χαρακτήρα, θα μεγεθύνουν το πρόβλημα, παρά να το επιλύουν.

Η Τουρκία επαναλαμβάνει συνεχώς ότι επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού. Ίδού η Ρόδος. Αν το εννοεί, πρέπει να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Να αποδείξει ότι δεν εξαπολύει απλώς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, αλλά είναι πραγματικά διατεθειμένη να συμβάλει στο να επανενωθεί η Κύπρος, στο να μετατραπεί σε ενωμένο κράτος, που θα είναι φάρος και παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης των κατοίκων της για όλο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά την ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης οφείλει να δείξει συνέπεια, αποφασιστικότητα και προσήλωση στο στρατηγικό μας στόχο. Μπορεί επικοινωνιακά να γίνεται αναφορά σε πρόοδο, οφείλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς: με βάση τα όσα εμείς τουλάχιστον γνωρίζουμε, όση πρόοδος επιτεύχθηκε μέχρι στιγμής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε, κυρίως γιατί επανήλθαν σε αυτό οι συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ. Ας φροντίσει λοιπόν ο κ. Αναστασιάδης από εδώ και πέρα να λειτουργήσει σωστά, με αρχές και με συνέπεια, έτσι που να προχωρήσει η διαδικασία. Πρέπει να γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο ξεκάθαρο, όλο και πιο σαφές σε όλους ότι έχουμε πολιτική βούληση και εργαζόμαστε για τη λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως επίσης πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η Τουρκία, αντί να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρεί να δημιουργήσει "πραγματικότητες" στην Κύπρο.

Χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ολόκληρη η πολιτική ηγεσία του τόπου να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον δε θα μας κρίνουν οι επόμενες εκλογές, αλλά οι επόμενες γενιές. Αλίμονο, αν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τις θυσιάσαμε για τις καρέκλες της εξουσίας. Αλίμονο, αν, αντί τώρα που είναι η ώρα να αρθρούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να προτάξουμε αρχές και διαχρονικές θέσεις, για να πετύχουμε την επανένωση του τόπου μας, εμείς ξεκινήσουμε τις παλινδρομήσεις, τα παιχνίδια εντυπώσεων και τους τακτικισμούς.

Οφείλουμε όλοι να μείνουμε προσηλωμένοι στο στρατηγικό μας στόχο, να παλέψουμε μέχρι τέλους για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση του τόπου. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη, την ευημερία και την πρόοδο του λαού μας. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος και για τη δικαίωση της θυσίας των ηρώων μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου έχει το λόγο τώρα.

ΧΡ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Απαισίας μνήμης οι δύο επέτειοι, της 15^{ης} και της 20^{ης} Ιουλίου του 1974, και αποφράδες ημέρες. Αποφράδες ημέρες που δεν τηρούν όμως την ετυμολογική τους σημασία, αφού "αποφράς" είναι αυτή που δεν πρέπει καν να αναφέρεται. Σωστά ωστόσο επικράτησε να μας απασχολούν οι αποφράδες ημέρες, γιατί, αν και θλιβερή συνήθεια, είναι επωφελέστερη από την ενατένιση των εθνικών επιτυχιών και τα καυχήματα για τους νικηφόρους αγώνες.

Σαράντα δύο χρόνια πέρασαν από το μαύρο Ιούλη του 1974. Ο πόνος από τη μεγάλη συμφορά και η αγωνία για το μέλλον έγιναν έκτοτε καθημερινά βιώματα του ελληνικού κυπριακού λαού. Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι η σημερινή τραγική κατοχή του σχεδόν μισού εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό είναι το απότοκο και το αποτέλεσμα του προδοτικού πραξικοπήματος που προηγήθηκε της βάρβαρης εισβολής. Είναι το πραξικόπημα της 15^{ης} Ιουλίου 1974 που άνοιξε τις κερκόπορτες, για να περάσει ανώδυνα ο τουρκικός Απίλας και να καταλάβει το πιο ανεπτυγμένο και το πιο παραγωγικό τμήμα της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δύο υποκινημένα και αδιαχώριστα φοβερά εγκλήματα, που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αντίθεσης, συμπλήρωσης και συνέχειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συνερχόμαστε σήμερα στο ναό της δημοκρατίας, σ' αυτή την ειδική συνεδρίαση της Βουλής, για να καταδικάσουμε το φασισμό και για να διατρανώσουμε και να διακηρύξουμε την ειλημμένη απόφαση του λαού μας πως όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες δυσκολίες και αν συναντήσουμε, δε θα καμφθούμε και δε θα

υποκύψουμε, δε θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον αγώνα για μια Κύπρο ελεύθερη και ενωμένη. Συνερχόμαστε ακόμα σήμερα εδώ, για να μνημονεύσουμε και να υμνήσουμε αυτούς που πριν από σαράντα δύο χρόνια θυσιάσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη νεότητά τους, τη ζωή τους, για να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία και την αξιοπρέπεια ενός λαού. Συνερχόμαστε σήμερα εδώ, για να θυμηθούμε αυτούς που δε δέιλιασαν μπροστά στη βίαιη αφροσύνη των πραξικοπηματιών, αλλά και αυτούς που συνειδητά, χωρίς κανένα ενδοιασμό, πρόταξαν τα στήθη τους στην εμφανή υπεροπλία ενός ανελέητου και αφιονισμένου εισβολέα. Αυτούς ακόμα τους ενσυνείδητους αξιωματικούς και στρατιώτες που έσπευσαν πρώτοι στο κάλεσμα για θυσία, αναλογιζόμενοι ότι σώζουν και την τρωθείσα από ανάξιους συναδέλφους τους ελληνική στρατιωτική τιμή.

Χρέος εθνικό και ιστορικό έχουμε σήμερα να θυμηθούμε τους νεκρούς ήρωές μας, να παραδειγματιστούμε από το μεγαλείο τους. Να προσκυνήσουμε τα γνωστά και τα άγνωστα μνήματά τους και να αποθέσουμε σ' αυτά τα μυρωμένα άνθη της αγάπης μας και τις δοξαστικές δάφνες της αιώνιας ευγνωμοσύνης μας. Κείτονται σήμερα στα ματωμένα χώματα της Κύπρου μας και μας εποπτεύουν. Με την επιγραφή στην εντάφια πλάκα τους μας διαμηνύουν ότι, όπου και αν βρίσκονται, πάντα μαζί μας είναι, ότι παρακολουθούν το δράμα μας, πονούν και συμπάσχουν μαζί μας. Άλλοι ήρωες της κυπριακής τραγωδίας κείτονται σε άγνωστους τάφους, χωρίς σταυρούς και εντάφιας πλάκες, ως πρόσμιξη ηρωισμού σωμάτων και ψυχών με την αγιότητα των χωμάτων της κατεχόμενης πατρογονικής μας γης. Και στέλλουν κι εκείνοι τα μυστικά μηνύματά τους. Ας τα ενστερνιστούμε και ας δώσουμε όρκο τιμής στους νεκρούς ήρωές μας ότι ποτέ δε θα υποστείουμε τη σημαία του αγώνα, δε θα αποδεχτούμε ποτέ τα τελελεσμένα της τουρκικής εισβολής και ουδέποτε θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε για μια πατρίδα ενωμένη και ελεύθερη από ξένες κηδεμονίες, δημοκρατική και ευημερούσα, για το σύνολο των κατοίκων της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων, Λατίνων.

Κύριε Πρόεδρε,

Καθήκον εμάς των πολιτικών είναι να μην επιτρέψουμε να εκφυλιστεί σε αμφιλεγόμενη επιδίωξη ο πεντακάθαρος αγώνας και η ξεκάθαρη πορεία μας. Θέλουμε λύση λειτουργική και βιώσιμη, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη μια κυριαρχία, τη μια ιθαγένεια και τη μια διεθνή προσωπικότητα, που θα περιλαμβάνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, που θα εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Το Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνει για μια ακόμα φορά ότι δεν αποδέχεται λύση που να καταλύει ή έστω να θέτει σε αμφισβήτηση την Κυπριακή Δημοκρατία και να μετατρέπει την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο. Δεν αποδέχεται λύση εθνικού ξεκαθαρίσματος. Δεν αποδέχεται λύση που να δίνει επεμβατικά δικαιώματα στην Τουρκία. Δεν αποδέχεται λύση "καλής γειτονίας" δύο κρατιδίων. Δεν αποδέχεται λύση που να μας κατατάσσει σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σκέψη σήμερα στρέφεται σαράντα δύο χρόνια πίσω. Νεκροί, αγνοούμενοι, ξεριζωμένοι, εγκλωβισμένοι, λεηλασίες, χαλασμοί, βεβηλώσεις, βιασμοί, στρατοί κατοχής και κατεχόμενα πατρογονικά εδάφη. Τέτοιες μέρες πριν από σαράντα δύο χρόνια το μαχαίρι του Αττίλα σφηνώθηκε στην καρδιά της Κύπρου και η πατρίδα μας μια μεγάλη κηλίδα αίματος στην καρδιά της Μεσογείου. Δεν ξεχνιούνται όλα αυτά ούτε συνηθίζονται ούτε ξεγράφονται, γιατί η εθνική μνήμη που φωτίζει το παρελθόν λειτουργώντας ακοίμητη μέσα μας τα συντηρεί άφθαρτα και γνήσια.

Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλος κίνδυνος που βρίσκεται σήμερα μπροστά μας είναι να κουραστεί ο λαός μας. Σε μας, τους αντιπροσώπους του, εναπόκειται να τον στηρίξουμε, να τον εμπνέουμε, να τον καθοδηγούμε, γιατί, αδιάφορο πόσο αποθαρρυντικό είναι το σήμερα, πόσο σκοτεινό από τα μαύρα σύννεφα, από τον τρόμο και τη φτώχεια, υπάρχει πάντα το αύριο, που υπόσχεται καλύτερα πράγματα. Δεν μπορεί ο ελληνισμός να απιστήσει στην ιστορία του. Η ιστορία μάς υποβαστάζει, προχωρά με τα βήματα που χάραξαν οι ηρωομάρτυρες των αγώνων της Κύπρου, προχωρά με τα δικά τους βήματα. Αν δεν μπερδευτούμε στο δρόμο που θα φτάσουμε, τότε θα έχουμε ένα αίσιο τέρμα, θα τα καταφέρουμε.

Εμείς, οι αντιπρόσωποι του λαού, θα συνερχόμαστε εδώ κάθε Ιούλιο, θα ανανεώνουμε την πίστη μας με την ανάμνηση και θα ακροαζόμαστε την κραυγή των ηρωικών νεκρών μας για ελευθερία και θα ενεργούμε καθώς ακούμε.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καλώ τον πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο να καταθέσει την ομιλία του.

Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Έντιμε κύριε Πρόεδρε,

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Κύριοι υπουργοί,

Ο χρόνος δεν έχει επουλώσει τις πληγές. Τα επακόλουθα της προδοσίας και της τραγωδίας, πιο επικίνδυνα από ποτέ, σημαδεύουν τη ζωή και τις σκέψεις μας, γιατί στην Κύπρο ζούμε ακόμα τις συνθήκες της τραγωδίας και της αβεβαιότητας. Οι πατρογονικές εστίες βρίσκονται υπό κατοχή και η χιλιόχρονη ελληνική πολιτισμική κληρονομιά βιάζεται. Τα αρχαία θέατρα παραμένουν σιωπηλά και οι εκκλησίες μετατρέπονται σε στάβλους και εγκαταλελειμμένα σκιάχτρα. Ο τουρκικός στρατός εξακολουθεί να διχοτομεί την πατρίδα μας και το δήθεν διάτρητο συρματοπλεγμά της κατοχής εξευτελίζει την εθνική μας αξιοπρέπεια και πληγώνει την κρατική μας κυριαρχία. Ο Πενταδάκτυλος καρφωμένος στην καρδιά με τα πέτρινα καρφιά της κατοχικής σημαίας μάς υπενθυμίζει νυχθημερόν ποιο είναι το καθήκον μας.

Ο κατακτητής στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων εισπράττει εύσημα για δήθεν εποικοδομητική στάση και το θύμα εκβιάζεται να προσυπογράψει την εθελούσια διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη νομιμοποίηση των κατοχικών δεδομένων. Πιέζεται να αποδεχτεί να καταστεί δεύτερης κατηγορίας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απεμπολήσει πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα, να νομιμοποιήσει τον εποικισμό και να προσυπογράψει τον αφελληνισμό πατρογονικών εστιών.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η σκέψη μοιραία στρέφεται σε αυτούς που όρθωσαν το ανάστημά τους, που ο βίος και το έργο τους μας γέμισαν με περηφάνια, μας πρόσφεραν σιγουριά και αισιοδοξία, που σημάδεψαν ανεξίτηλα την εποχή τους και ο θάνατός τους, πέρα από το βαρύ πένθος που προκάλεσε, αποτελεί παρακαταθήκη για μελλοντική αξιοποίηση. Και εμείς, πιστοί και ταπεινοί προσκυνητές, βρισκόμαστε για τεσσαρακοστή δεύτερη χρονιά εδώ, για να μνημονεύσουμε αυτούς που όρθωσαν το ανάστημά τους ενάντια στις κάθε λογής συνωμοσίες, που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατική νομιμότητα και την ελευθερία της πατρώας γης.

Κορυφαία προσωπικότητα ο Εθνάρχης Μακάριος. Η πολιτική και βιολογική του παρουσία μάς λείπουν όσο ποτέ. Παραμένει όμως ζωντανή και ανεξίτηλη στο χρόνο η ηγετική του φυσιογνωμία και η παρακαταθήκη του με τα διαχρονικά μηνύματα. Ο Μακάριος ζει στις καρδιές και τη συνείδηση του λαού μας. Η ανάμνησή του προκαλεί σκιρτήματα συγκίνησης και περηφάνιας, γιατί ο χρόνος εξαφανίζει τα μικρά, τα ασήμαντα, τα ευτελή, αναδεικνύει όμως τα μεγάλα και σημαντικά. Σε μια περίοδο όπου επιχειρείται συστηματικά η παραχάραξη της ιστορίας, με τους ενόχους να αθώνονται και τους αθώους να ενοχοποιούνται, οφείλουμε με θάρρος, αντικειμενικότητα και διεισδυτικότητα να προχωρήσουμε σε μια ιστορική αναδρομή, να καταγράψουμε τα αίτια και τα αιτιατά που μας οδήγησαν στην τραγωδία του 1974, τις συνέπειες της οποίας εξακολουθούμε να βιώνουμε και σήμερα, επικίνδυνες όσο ποτέ άλλοτε.

Μόνο η ιστορική αυτογνωσία μπορεί να διορθώσει την πορεία μας, να ανατροφοδοτήσει τους στόχους μας και να μας οδηγήσει στην επιδιωκόμενη δημοκρατική, δίκαιη και λειτουργική λύση. Μοιραία η σημερινή έκτακτη ολομέλεια της Βουλής ταξιδεύει τη μνήμη στη γένεση και τους υπεύθυνους της τραγωδίας. Επαναφέρει στη μνήμη μας τους ολιγάριθμους ελληνόφωνους προδότες της Ελλάδας και της Κύπρου. Η σκέψη στρέφεται με οργή προς τους χουντικούς δεσμώτες του ελληνικού λαού, οι οποίοι, καθοδηγούμενοι από ξένα κέντρα αποφάσεων και σε συνεργασία με την ΕΟΚΑ Β', άνοιξαν τις κερκόπορτες στον τουρκικό Αττίλα, που δεν μπορούσε να πατήσει την Κύπρο, εάν η προδοσία δεν άφηνε αφύλακτες τις ακτές της Κερύνειας.

Η 15^η και η 20^η Ιουλίου 1974 δεν ήταν δύο στιγμιαία γεγονότα. Ήσαν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκληματικού σχεδίου, το οποίο είχε εκκολαφθεί από τους νατοϊκούς κύκλους και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών και δυστυχώς τη συνδρομή Κυπρίων συνοδοιπόρων. Ήταν το αποκορύφωμα μιας δεκαετούς συνωμοσίας, η οποία άρχισε μετά την επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την υπονόμευση που επιχείρησε η τουρκοανταρσία του 1963. Αποσκοπούσε στην απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιβολή δήθεν της διπλής ένωσης.

Στο όνομα των αγωνιστών, αλλά και των νεκρών της δημοκρατικής αντίστασης, τη μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα, στο όνομα των χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων ηρώων της κυπριακής ελευθερίας, στα αθώα θύματα και τους παθόντες της τουρκικής θηριωδίας οφείλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε για το λαό μας μια δημοκρατική λύση, που να διασφαλίζει στις μελλοντικές γενιές ασφάλεια, μια Κυπριακή Δημοκρατία όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, χωρίς εθνοτικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς.

Μέχρι την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας είμαστε υποχρεωμένοι να αποτινύμε φόρο τιμής στους ήρωες της δημοκρατικής νομιμότητας και της ελευθερίας και να καταθέτουμε τον ετήσιο απολογισμό μας. Αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τους ήρωές μας και μόνο τότε ο αιώνιος ύπνος τους θα είναι γαλήνιος, όταν η πατρίδα μας θα είναι και πάλι ελεύθερη και δημοκρατική, όπως την οραματίστηκαν, πράγμα για το οποίο αγωνίστηκαν μέχρι την τελευταία τους πνοή.

Αιωνία τους θα είναι η μνήμη!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καλώ τώρα τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα να έρθει στο βήμα.

Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ:

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στην ιστορία τα γεγονότα έχουν αιτίες, δράστες και συμβαίνουν, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους. Η επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, το προδοτικό πραξικόπημα της 15^{ης} Ιουλίου του 1974 που οργάνωσε η χούντα και η ΕΟΚΑ Β', όπως και η τουρκική εισβολή που ακολούθησε λίγες μέρες μετά αποτελούν διαδοχικές φάσεις ενός προσχεδιασμένου αμερικανονατοϊκού εγκλήματος σε βάρος της Κύπρου και του λαού μας για την εξυπηρέτηση ασφαλώς των δικών τους συμφερόντων, αλλά και των τουρκικών επεκτατικών στόχων. Καταδικάζουμε σήμερα το δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και τιμούμε τους ήρωες και τους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αναλογιζόμενοι σήμερα, σαράντα δύο χρόνια μετά, τα τραγικά αυτά ιστορικά γεγονότα, οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα, αλλά και να αγωνιστούμε, για να ανατρέψουμε τις συνέπειές τους. Οφείλουμε να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στο μέλλον να επαναληφθούν τέτοια λάθη και τέτοιες προδοσίες. Κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, αν μέσα από την παιδεία διαμορφώνουμε πολίτες με εθνική συνείδηση, με αγάπη προς την πατρίδα, χωρίς σοβινιστικές αντιλήψεις, με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, με προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και αξίες.

Οι συνέπειες του δίδυμου εγκλήματος συνεχίζουν δυστυχώς ακόμα να υφίστανται. Ταυτόχρονα, νέοι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Χρέος όλων μας είναι να διαμορφώσουμε τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες, για να καταστήσουμε τη λύση εφικτή και σε σύντομο χρόνο. Λύση η οποία θα πρέπει να είναι δίκαιη, για να είναι βιώσιμη. Και δίκαιη είναι η λύση που θα ανατρέψει τα δεδομένα της εισβολής, της κατοχής και της διχοτόμησης, που θα οδηγήσει σε μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα, σε μια πλήρως ανεξάρτητη και κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς ξένα στρατεύματα, εποίκους και προστάτες. Δίκαιη είναι η λύση που θα διασφαλίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες για όλους τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνοκυπρίου, Τουρκοκυπρίου, Αρμενίου, Λατίνους και Μαρωνίτες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Λύση που παραβιάζει αυτές τις αρχές, που οδηγεί σε κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λύση που εδράζεται και νομιμοποιεί τα δεδομένα της κατοχής και της διχοτόμησης είναι άδικη και κατά συνέπεια θνησιγενής. Η φετινή επέτειος συμπίπτει με αντιφατικές εξελίξεις που συμβαίνουν παράλληλα και ταυτόχρονα. Την ώρα που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαπραγματεύεται με τον κ. Ακιντζί και προβάλλονται συγκλίσεις και πειστικά χρονοδιαγράμματα, διαπιστώνουμε πως η Τουρκία προχωρεί στη δημιουργία νέων τετελεσμένων, νέων δεδομένων, τα οποία θα επιχειρήσει στη συνέχεια να μετατρέψει σε συντελεστές της λύσης, όπως ακριβώς έκανε με το ψευδοκράτος, το οποίο δυστυχώς αποδέχτηκε η δική μας πλευρά ως ένα εκ των δύο συνιστώντων κρατών που θα συνθέτουν το κράτος μετά τη λύση.

Δεν έχω πρόθεση να αξιοποιήσω αυτή την επετειακή σύνοδο, για να ασκήσω κριτική στην πολιτική και στους χειρισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη. Δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω τις έντονες ανησυχίες και διαφωνίες της Συμμαχίας Πολιτών για εξελίξεις και χειρισμούς.

Ανησυχούμε από την πολιτική προσάρτησης των κατεχομένων που η Τουρκία έθεσε σε εφαρμογή. Η συμφωνία Τουρκίας και ψευδοκράτους για εναρμόνιση της λεγόμενης δημόσιας διοίκησης και του νομικού συστήματος του ψευδοκράτους με αυτά της Τουρκίας οδηγεί αναπόφευκτα στη διοικητική προσάρτηση των κατεχομένων. Και όλα αυτά, την ώρα που καλλιεργείται κλίμα για λύση πριν από το τέλος του έτους. Μας ανησυχεί ως Συμμαχία Πολιτών και επικρίνουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί παθητικά, χωρίς κανένα σχεδιασμό και καμιά ουσιαστική αντίδραση για την αποτροπή αυτών των εξελίξεων. Η κυβέρνηση δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι η προσάρτηση οδηγεί σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Το Εθνικό Συμβούλιο, αντί να μελετά αυτές τις εξελίξεις, βρίσκεται δυστυχώς σε αποσύνθεση. Από θεσμός συλλογικής διαχείρισης του Κυπριακού σε πνεύμα ενότητας και συναντίληψης, δυστυχώς μετατράπηκε σε διακοσμητικό σώμα παροχής άλλοθι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τους χειρισμούς του.

Το Κυπριακό είναι εθνική υπόθεση και δεν μπορεί να τυγχάνει διαχείρισης έως να ήταν μια συνηθισμένη ιδιωτική υπόθεση. Η έλλειψη πληροφόρησης, η απόκρυψη των εγγράφων των συνομιλιών γεννούν εύλογα ερωτήματα και προκαλούν ανασφάλεια κι ανησυχίες στους πολίτες. Ενώ σύμφωνα με τον Πρόεδρο τα ζητήματα του εδαφικού, της ασφάλειας, των εγγυήσεων δεν έχουν ακόμα συζητηθεί, μαθαίνουμε ότι συγγράφεται νέο σύνταγμα, μαθαίνουμε ότι συγγράφονται νέοι νόμοι, γίνονται διοικητικές ρυθμίσεις σε ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς όπως η Κεντρική Τράπεζα. Δε θέλω να πιστέψω πως πρόκειται για μια σκηνοθετημένη πολιτική παράσταση που στήνεται πίσω από τις πλάτες του λαού, γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προμηνύει ευνοϊκές εξελίξεις.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ως Συμμαχία Πολιτών θέλουμε να προειδοποιήσουμε για την κρισιμότητα των εξελίξεων, αλλά και να καλέσουμε το λαό μας να επαγρυπνεί. Τα δεδομένα ως τα προανέφερα και η ανοχή και η στήριξη των οποίων δυστυχώς τυγχάνει η Τουρκία από τους συμμάχους της δε δημιουργούν συνθήκες για μια δίκαιη λύση, αλλά για μια λύση δυστυχώς τουρκικών προδιαγραφών. Κίνδυνοι όμως ελλοχεύουν και στην περίπτωση απόρριψης μιας κακής λύσης σε ένα νέο δημοψήφισμα, όπως και στην περίπτωση ενός νέου αδιεξόδου.

Γι' αυτό επιβάλλεται να παραμεριστούν δογματισμοί, αυταπάτες, εγωισμοί και συλλογικά να συνδιαμορφώσουμε μια διεκδικητική στρατηγική, ικανή να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία και να οδηγήσει σε λύση που ανατρέπει την κατοχή και τη διχοτόμηση. Έτσι θα τιμήσουμε έμπρακτα τους αγωνιστές και τους ήρωες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για την Αλληλεγγύη ο κ. Μιχάλης Γιωργάλλας έχει το λόγο.

Μ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ:

Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο μαύρος Ιούλης του 1974 είναι για το λαό μας ένας εφιαλτικός, ολέθριος σταθμός στην ιστορία και στο χρόνο και μια μελανή στιγμή απόλυτης καταστροφής και απύθμενης συμφοράς. Ο εμφύλιος διχασμός, η προδοσία, το αδελφοκτόνο υποκινούμενο πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή τραυμάτισαν την πατρίδα μας, πλήγωσαν το λαό μας και καθόρισαν -και δυστυχώς συνεχίζουν να καθορίζουν- τη δική μας πορεία προς το μέλλον. Μνημονεύοντας τα θύματα αυτής της οδυνηρής περιόδου, αποτίνουμε σήμερα τον οφειλόμενο φόρο τιμής και δηλώνουμε ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, για να κτίσουμε μια ελεύθερη, σύγχρονη πατρίδα, που αξίζει στο λαό μας, μια πατρίδα για την οποία οραματίστηκαν, αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους οι ηρωικοί πεσόντες και αγωνιστές που μνημονεύουμε σήμερα. Το χρέος μας προς την πατρίδα μάς επιβάλλει να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη των αδελφοκτόνων γεγονότων του μαύρου Ιούλη του 1974 και ποτέ πια στο μέλλον η διχόνοια, το μίσος και οι δόλιες μεθοδεύσεις των ξένων να μην μπουν ανάμεσά μας.

Η σημερινή θλιβερή επέτειος τεκμηριώνει ότι η εκδούλευση στους ξένους, η προδοσία, η διάσπαση και ο φανατισμός μόνο κακά μπορούν να φέρουν στην πατρίδα μας. Η σημερινή θλιβερή επέτειος μας διδάσκει ότι η ελευθερία και η δημοκρατία είναι θεμελιώδη αγαθά που πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο στόχος των ξένων παραγόντων που οργάνωσαν και εκτέλεσαν το προδοτικό πραξικόπημα και την εισβολή ήταν και παραμένει η κατάλυση της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, οι δόλιες μεθοδεύσεις των ξένων για διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Συνεχίζονται, γιατί η διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ισχυρότερη άμυνά μας, είναι η ανθεκτικότερη ασπίδα για την αποτροπή των επιβουλών που συνεχίζονται εις βάρος του λαού μας. Για αυτό έχουμε υποχρέωση να περιφρουρήσουμε την κρατική μας οντότητα, γιατί είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και της προόδου μας. Η Αγκυρα και δυστυχώς η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων διαχρονικά όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν, αλλά υπονομεύουν συστηματικά την Κυπριακή Δημοκρατία, τη θεωρούν "εκλιπούσα" και εργάζονται εντατικά, προκειμένου να δημιουργήσουν την εικόνα των δύο εθνικών κρατών στην Κύπρο, κάτι που θα εξυπηρετήσει περαιτέρω τα στρατηγικά τους συμφέροντα.

Στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, με τις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, έχουμε χρέος να παραμείνουμε ενωμένοι και απτόητοι, με πίστη και αποφασιστικότητα, φύλακες και υπερασπιστές της κρατικής μας οντότητας. Και να θυμόμαστε πάντα ότι η Κύπρος δεν είναι απλά διαιρεμένη και πρέπει να αποκατασταθεί, αλλά πρώτιστα είναι κατεχόμενη και πρέπει να απελευθερωθεί. Είναι η ώρα να γίνουμε πραγματιστές και να δούμε το Κυπριακό μέσα στην κονίστρα των συμφερόντων του σήμερα και όχι μόνο με τις σαράντα ετών χρεοκοπημένες προσεγγίσεις του χθες. Το Κυπριακό είναι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ευρώπη. Έχουμε βγει σήμερα από μια γεωπολιτική ομηρία δεκαετιών, μπορούμε σήμερα έμπρακτα να ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντα που έχουν ισχυροί παίκτες στην περιοχή μας, φτάνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας να είναι η θέση ότι, για να υπάρξει ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο που να εξυπηρετεί τις επενδύσεις και τα άλλα μεγάλα συμφέροντα, πρέπει να περνά μέσα από τη σωστή, ασφαλή και λειτουργική λύση στο Κυπριακό η όποια προσέγγιση των ξένων και ισχυρών παραγόντων.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στην Κύπρο της παρακαμής που βιώνουμε έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης, γιατί οι κίνδυνοι παραμένουν ισχυροί. Το σταθερό θεμέλιο για την οικοδόμηση του μέλλοντός μας, αλλά και για την οικοδόμηση μιας ελεύθερης, σύγχρονης πατρίδας είναι το δημοκρατικό, λειτουργικό και σύγχρονο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλες τις ατέλειές του. Το κράτος μας πρέπει να το αγαπήσουμε, πρέπει να το προστατεύσουμε από τις επιβουλές των ξένων, πρώτιστα όμως πρέπει να το εκσυγχρονίσουμε, ώστε να γίνει λειτουργικό, ανθρωποκεντρικό, οικονομικό, αποτελεσματικό, να παράγει υπεραξίες, θέσεις εργασίας, έσοδα για το κράτος και εισοδήματα για τους πολίτες. Πρέπει να κάνουμε ένα κράτος που να μας κάνει περήφανους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνοντας επιτρέπετέ μου να γίνω σήμερα η στεντόρεια φωνή των νέων της πατρίδας μας και να σας μεταφέρω το μήνυμά τους, ότι εμείς οι νέοι της Κύπρου δηλώνουμε την αντοχή, τη δύναμη και την αποφασιστικότητά μας να εργαστούμε, για να διορθώσουμε τις βαθιές δομικές ατέλειες, τα λάθη, τις παραλείψεις που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Είμαστε αποφασισμένοι να ξεριζώσουμε τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και την ατιμωρησία από τους κόλπους της κυπριακής κοινωνίας. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε, να ταυτίσουμε την ηθική με την πολιτική. Και είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε πίσω στην κοινωνία μας τα ιδανικά, τις αρετές, τις αρχές και τις αξίες που είχαμε παραδοσιακά, που είχαν οι Έλληνες της Κύπρου, και που μας προστάτευσαν από απειλητικούς κινδύνους σε χαλεπούς καιρούς. Πρώτιστα όμως είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε ακούραστα για την άρση της κατοχής, την αποκατάσταση της διαίρεσης και την επίτευξη μιας συμφωνίας στο Κυπριακό που θα επιτρέπει στους Κυπρίους πολίτες να συμβιώνουν υπό καθεστώς ισοπολιτείας και ισονομίας σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, μακριά από θρησκευτικούς, εθνικούς ή άλλους διαχωρισμούς και απαγορεύσεις.

Έχουμε χρέος απέναντι στους ήρωές μας, έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας και έχουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε την πατρίδα που οραματίστηκαν και για την οποία αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους όλοι οι αγωνιστές και οι πεσόντες της Κύπρου διαχρονικά. Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για όλους τους αγωνιστές και πεσόντες που μνημονεύουμε σήμερα. Θα αγωνιστούμε ακούραστα, ώστε ο ποθητός ήλιος της δικαιοσύνης να λάμψει επιτέλους στους θλιμμένους, συννεφιασμένους ουραμούς της βασιανισμένης μας πατρίδας. Αυτό το χρωστούμε στο λαό μας, το χρωστούμε στην πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ τον κ. Γιώργο Πεردίκη να έρθει στο βήμα εκ μέρους των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ:

Σήμερα το πρωί στο δρόμο μου, για να έρθω εδώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνάντησα στη διάβαση των πεζών ένα νεαρό ακριβώς την ώρα που ξεκίνησαν να ηχούν με εκείνο το σκληρό, οξύ, απαίσιο ήχο οι σειρήνες. Ο νεαρός γύρισε πανικόβλητος σχεδόν προς το μέρος μου και με ρώτησε: «Μα, γιατί ηχούν οι σειρήνες, κύριε; Τι συμβαίνει;»

Γιατί ηχούν οι σειρήνες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;

Γενεές Κυπρίων φεύγουν και η δικαιοσύνη για την πατρίδα μας ακόμη να έρθει. Σαράντα δύο χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το πρωινό, όταν η χούντα των Αθηνών κατέλυσε τη δημοκρατία στην Κύπρο με το προδοτικό πραξικόπημα κατά του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της χώρας, του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Είχε προηγηθεί μια συστηματική διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών από τη χούντα των Αθηνών με τους εν Κύπρω συνεργάτες της, που οδήγησε σε εσωτερική ανωμαλία και διχασμό. Η ιστορία απέδειξε ότι όλα είχαν σχεδιαστεί στα νατοϊκά στρατηγεία. Το πραξικόπημα της χούντας σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με μοναδικό στόχο να δημιουργηθεί η αφορμή που από καιρό αναζητούσε η Τουρκία, για να εφαρμόσει το νατοϊκό σχεδιασμό του διαμοιρασμού της Κύπρου σε δύο ζώνες υπό την τουρκική κηδεμονία.

Οι υπερασπιστές της κυπριακής ανεξαρτησίας βρέθηκαν άοπλοι και προδομένοι απέναντι στα τανκς της προδοσίας και μετά απέναντι στον πάνοπλο Ατίλα εκείνο το ματωμένο καλοκαίρι στις ακτές της Κερύνειας, στον Πενταδάκτυλο, στη Μεσαορία. Έδωσαν όμως ηρωικά τη μάχη της τιμής, χωρίς να μετρήσουν το κόστος της αντίστασης.

Τιμούμε σήμερα τη θυσία των ηρώων. Τιμούμε σήμερα τον πόνο ενός λαού που προδομένος παραδόθηκε βορά στα νύχια της τουρκικής θηριωδίας. Νεκροί, αγνοούμενοι, θύματα βιασμών και βασανιστηρίων, πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι.

Η Κυπριακή Δημοκρατία λαβωμένη κατάφερε να επιβιώσει του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής το 1974. Από τότε, στα σαράντα δύο χρόνια που πέρασαν, τα αλλεπάλληλα λάθη

απέδειξαν την ανικανότητα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας να διαχειριστεί με τιμή και σεβασμό τη μεγάλη θυσία των ηρώων της κυπριακής ελευθερίας, των ηρώων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σαράντα δύο χρόνια μετά και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν ακόμη. Κινδυνεύουμε, όπως και τότε, από τους σχεδιασμούς της Τουρκίας και των συμμάχων της, που στοχεύουν στη νομιμοποίηση και στη δικαίωση του διαμοιρασμού της χώρας μας σε δύο ζώνες, υπό τον πλήρη στρατηγικό έλεγχο του νησιού μας από την Τουρκία. Κινδυνεύουμε όμως περισσότερο από τότε από την έλλειψη προγραμματισμού, πρόβλεψης και προετοιμασίας, επειδή δεν υπάρχει η αποφασιστικότητα, η πίστη, ο δυναμισμός, η διεκδικητικότητα από αυτούς που ηγούνται κατά καιρούς αυτού του μικρού, τυρανισμένου λαού.

Σήμερα ο λαός μας φαίνεται να μην πιστεύει στο όραμα της ελευθερίας, γιατί νιώθει δύο φορές προδομένος. Βλέπει την ηγεσία του να κολυμπά στην ανικανότητα, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τα σκάνδαλα, να ενδιαφέρεται για το ίδιο όφελος και αναλόγως βεβαίως παραδειγματίζεται και πράττει.

Όσα σήμερα ακούγονται από το βήμα αυτό φαίνονται δυστυχώς τόσο ξένα και μακριά για τον απλό Κύπριο πολίτη, τόσο κοινότυπα και ψεύτικα, που δεν τον συγκινούν και δεν τον εμπνέουν. Αυτός ο εσωτερικός εχθρός, δηλαδή η απαξίωση, η αδιαφορία και η απάθεια που καλλιεργούνται δυστυχώς από την ανικανότητα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας να πείσει, να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει, είναι χειρότερος εχθρός και από τον Απίλα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας έχουν αναβαθμίσει τη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου. Το γεγονός αυτό γεννά ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους ταυτόχρονα. Ευκαιρίες, γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί, για να αλλάξουν οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί ισχύος σε βάρος της Τουρκίας, αν και μερικοί ισχυρίζονται ότι ήδη χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Από την άλλη, γεννιούνται και κίνδυνοι, γιατί η Κύπρος γίνεται έτσι ακόμα πιο σημαντική για την Τουρκία και τους συμμάχους της και, ως αποτέλεσμα τούτου, αναβαθμίζεται η τουρκική επιθετικότητα και βουλιμία.

Αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες καλούμαστε να κρατήσουμε πορεία σταθερή και αταλάντευτη. Ως Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών καταθέτουμε σήμερα την αμετάθετη αφοσίωσή μας στο στόχο για μια Κύπρο ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη, χωρίς ξένους στρατούς και εγγυήσεις, στρατιωτικές βάσεις και εποίκους, με πλήρως κατοχυρωμένα και σεβαστά τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων, ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνική καταγωγή ή άλλο χαρακτηριστικό. Οραματιζόμαστε και επιδιώκουμε μια ενιαία και αδιαίρετη Κυπριακή Δημοκρατία, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων, Λατίνων και όλων των άλλων νόμιμων κατοίκων αυτού του νησιού. Καλούμαστε να τιμήσουμε με πράξεις τη θυσία όλων αυτών που χάθηκαν για τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας συνεχίζοντας τον αγώνα τους, διότι ό,τι κερδήθηκε από τους αγώνες των νεκρών ηρώων δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να χαθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στα σαλόνια της σκοτεινής διπλωματίας ζώντων πλην ανάξιων ηγεσιών.

Γιατί ηχούν οι σειρήνες, κυρίες και κύριοι; Όχι βέβαια για να ενοχλήσουν τον αιώνιο ύπνο των δικαίων ηρώων και θυμάτων της κυπριακής τραγωδίας. Οι σειρήνες που ηχούν σήμερα ας ξυπνήσουν εμάς, τους λοιπούς και περίλυπους, από τον καθημερινό λήθαργο και την ολέθρια πλάνη.

Καλή ελευθερία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου κ. Χρίστος Χρίστου.

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κύριοι υπουργοί,

Σαράντα δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τα τραγικά εκείνα γεγονότα του μαύρου Ιούλη του 1974. Απερισκεψίες και τραγικά λάθη μάς οδήγησαν σε έναν εμφύλιο αλληλοσπαραγμό, με αποτέλεσμα να ανοίξει η κερκόπορτα και να εισέλθει ο Απίλας. Τα τουρκικά επιδρομικά στρατεύματα σε αगाστή συνεργασία με τους μουτζαχίντ της ΤΜΤ θα εισβάλουν στην Κύπρο, θα εκδιώξουν από τις πατρογονικές τους εστίες διακόσιες χιλιάδες Έλληνες, θα σκοτώσουν, θα βιάσουν, θα λεηλατήσουν.

Θεωρώ πως σαράντα δύο χρόνια μετά αυτή η πολιτεία δεν έπραξε το καθήκον της προς πολλούς από τους ανθρώπους που τότε υπερασπίστηκαν την τιμή και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι τραυματίες για τους οποίους το κράτος δε φρόντισε ούτε καν να έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, ώστε οι πόνοι που ακόμα ταλαιπωρούν το κορμί τους να απαλύνονται το βράδυ και να μπορούν να κοιμηθούν. Σήμερα υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι και δίνουμε στις οικογένειές τους μερικά κόκαλα και τους λέμε ότι αυτός είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τους δίνουμε και ένα πιστοποιητικό που συνήθως γράφει "Άγνωστη η αιτία

θανάτου". Η αιτία θανάτου όμως είναι γνωστή και είναι οι μαζικές δολοφονίες των τουρκικών στρατευμάτων, είναι οι τάφοι που καθημερινά ανακαλύπτουμε στα κατεχόμενα εδάφη μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σαράντα δύο χρόνια μετά έχουμε όλοι καθήκον να δώσουμε μια νέα δυναμική στο κυπριακό πρόβλημα και επιτέλους να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Όλοι μας, όλα τα πολιτικά κόμματα, σε οποιαδήποτε τουλάχιστον εκπομπή παρακολούθησεις ή σε οποιοδήποτε δημόσιο διάλογο και αν βρεθούμε, δηλώνουμε ότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι η εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή. Γιατί λοιπόν η δική μας κυβέρνηση διαπραγματεύεται στη βάση της δικαιοδικής διαφοράς; Δεν είμαστε η μια πλευρά της Κύπρου, είμαστε η νόμιμη κυβέρνηση και η πλειοψηφία του τόπου μας. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και προς τους ξένους, να εμμένουμε σε μια νέα γραμμή, η οποία θα υποστηρίζει το ενιαίο κράτος, και να σταματήσουμε να χωρίζουμε εθνικά και θρησκευτικά το λαό της Κύπρου. Δημιουργείται ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, όταν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια λύση διζωνικής δικαιοδικής ομοσπονδίας, η οποία θα διαχωρίζει το λαό βάσει της φυλής του, της θρησκείας του και οτιδήποτε άλλο.

Εάν θέλετε πραγματικά να υπάρξει μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, πρέπει να επαναχαράξουμε την πορεία που ακολουθούμε στο κυπριακό θέμα. Πρέπει να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα έχει ως στόχο την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, καθώς επίσης και των εποίκων. Μπήκαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε ένα διάλογο για το πόσοι έποικοι μπορούν να παραμείνουν στο νησί μας. Ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου και, από τη στιγμή που θα δεχτούμε την παραμονή έστω και ενός στην Κύπρο, η διεθνής διπλωματία και τα ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων θα μας ζητήσουν σιγά σιγά την παραμονή όλων των εποίκων. Ας μην κάνουμε άλλα λάθη. Ας χαράξουμε μια σωστή πορεία και αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για όσους χάθηκαν προδομένοι και άοπλοι, υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία και την ελευθερία του λαού μας.

Αιωνία τους η μνήμη!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία.

Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(Ωρα λήξης: 12.10 μ.μ.)

Παρόντες βουλευτές

Αδάμου Αδάμος	Λεωνίδου Πανίκος
Βότσης Άγγελος	Λιλλήκας Γιώργος
Γεωργίου Γεώργιος	Λουκαΐδης Γιώργος
Γεωργίου Κ. Γιώργος	Μαυρίδης Μάριος
Γεωργίου Τ. Γιώργος	Μαύρου Ελένη
Γιωργάλλας Μιχάλης	Μουσιούττας Μαρίνος
Δαμιανού Άριστος	Μυλωνάς Παύλος
Δημητρίου Αννίτα	Νεοφύτου Αβέρωφ
Δημητρίου Δημήτρης	Ορφανίδης Χρίστος
Δίπλαρος Ευθύμιος	Παπαγιάννης Λίνος
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα	Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ευσταθίου Κωστής	Περδίκης Γιώργος
Ζαχαρίου Ζαχαρίας	Πιπτοκοπίτης Χαράλαμπος
Θεολόγου Άννα	Προκοπίου Γεώργιος
Θεοπέμπτου Χαράλαμπος	Σιζόπουλος Μαρίνος
Καυκαλιάς Αντρέας	Σταύρου Ελένη
Κέττηρος Νίκος	Στεφάνου Στέφανος
Κουκουμά Κούτρα Σκεύη	Τζιοβάνης Χριστάκης
Κουλίας Ζαχαρίας	Φακοντής Αντρέας

Κουλλά Ονούφριος Χαραλαμπίδου Ειρήνη
Κυπριανού Ανδρέας Χατζηγιάννης Κυριάκος
Κυπριανού Άντρος Χρίστου Χρίστος
Κώστα Κώστας

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων

Μούσας Γιαννάκης
Μαχτεσιάν Βαρτέκς
Μαντοβάνη Αντωνέλλα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των θυμάτων.
2. Τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας και ομιλίες (Πρόεδρος, Α. Νεοφύτου, Άντρος Κυπριανού, Χρ. Ερωτοκρίτου, Μ. Σιζόπουλος, Γ. Λιλλήκας, Μ. Γιωργάλλας, Γ. Περδίκη, Χρ. Χρίστου) για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

[Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016, στις 10.30 π.μ., έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Νομοθετική εργασία

1. Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.057.077-2016).
2. Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.03.053.048-2016).
3. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.160-2015).
4. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.161-2015).
5. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.162-2015).
6. Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτούμενων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.163-2015).
7. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.166-2015).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.]

Τιμή: €3,50